

PLAQUETTE WINKBÜLLE



Een fraaie plaquette siert sinds kort een van de muren van de begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen. De hommage van stadscarnavalsvereniging De Winkbülle is onthuld op de eerste zondag na de elfde van de elfde, de dag dat het carnavals-

seizoen traditioneel geopend wordt. Die traditie schrijft voor dat De Winkbülle na de mis in de Pancratiuskerk het kerkhof bezoeken om onder meer bloemen te leggen bij het Joods monument. Nadat afgelopen jaar twee leden van de carnavalsclub

zijn overleden, ontstond het plan om ook een gedenkteken te plaatsen. De plaquette toont de lachende ezel, het beeldmerk van De Winkbülle, plus een tekst van Paul Münstermann.

foto Peter Schols